

## Verslag Lezing Harrie Salman

Wat heeft Harrie verteld en hoe mochten we hiermee aan de slag? Je lees het in het verslag over de verbindingsavond op 1 september in Zutphen.

### Samenwerken voor een menswaardige toekomst

"Nieuwe vormen van samenwerking voor een menswaardige toekomst; wat voor mogelijkheden hebben we daarvoor?"

Salman's historische vertrekpunt was de situatie van zo'n 100 jaar geleden toen er algemeen kiesrecht kwam. De elite maakte zich zorgen wat er met hen zou gebeuren als de massa het voor het zeggen kreeg. Als iedereen mocht meebeslissen, zou dat niet in hun voordeel zijn. Er werd gebruik gemaakt van inzichten uit psychologisch / sociologisch onderzoek om te voorkomen dat de massa een bedreiging zou vormen:

1. hoe kunnen gedachten beïnvloed worden en hoe wordt de publieke opinie gevormd (met media in handen van de elite);
2. hoe kunnen we de eenheid van het volk verhinderen. De armen hadden namelijk gemeenschappelijke overeenkomsten. De oplossing was om zoveel mogelijk politieke partijen op te zetten. De massa focust op de verschillen en de gemeenschappelijke belangen verliezen ze uit het oog;
3. het sturen / creëren van behoeftes van de mens, zodat de mensen moeten blijven werken om die behoeftes te vervullen (met producten die snel kapot gaan) en de elites de winst opstrijken.

## De machtspiramide omdraaien

De elite heeft dus een samenlevingsmodel gecreëerd waarvan de bedrijven en belangengroepen profiteren. Er ontstond een nieuwe piramide van macht. Salman vindt dat de piramide omgedraaid moet worden waarbij de massa bepaalt. Dat kan nu (nog) niet via de politiek, wegens bovenstaande redenen. Dus wij zullen onze eigen verantwoordelijk moeten pakken. Vanuit vertrouwen het samen doen en uithouden. En daarvan leren.

Dat is in deze tijd des te meer mogelijk omdat als reactie op de poging van elite om de massa te muilkorven tijdens corona er wereldwijd heel veel nieuwe, bijzondere verbindingen zijn ontstaan. Er zijn m.n. kringen rondom domeinen ontstaan, vanuit het besef dat we heel veel zelf kunnen regelen, zonder overheid. Dit is ook noodzakelijk omdat de overheid niet meer betrouwbaar is en faalt. We moeten terug naar het regelen van een basisverzorging voor onszelf. Bijv.: stel dat er geen zorg meer is, geen geld (zonder voorwaarden) etc.

**Het is uniek voor onze tijd dat zoveel mensen werken aan een nieuwe maatschappij vanuit het besef: "Ik maak mijn wereld, niet de overheid of Klaus Schwab".**

## Samenwerken door ontwikkeling

Nog nooit was het zo noodzakelijk én mogelijk dat de mens van onderop gaat samenwerken. Dit betekent dat de mensheid in een nieuwe ontwikkelingsfase komt, waarbij de ontdekkingsreis zelf centraal staat. Want er is een nieuwe dynamiek nodig, met principes van samenwerking vanuit vrijheid en bewustzijn.

Salman noemt de volgende principes voor samenwerken van onderop:

### 1. Visie en waarden

Bepaal in je groep welke visie je met elkaar deelt, welke waarden belangrijk zijn. In de nieuwe initiatieven zie je dat vooral waarden als vrijheid, het beschermen van het menselijke, autonomie e.d. belangrijk worden gevonden. Bedenk dat dit in verschillende levensfasen anders kan zijn waardoor het belangrijk is om elkaars waarden te delen en te respecteren. Die komen van elk individu binnenuit.

### 2. Individuele leerprocessen

Ondersteunen van het individuele leerproces van iedere deelnemer: je stelt je op ten dienste van elkaar en hebt oog voor het lenigen van elkaars noden.

### 3. Solidariteit

Je helpt elkaar. Het gaat om de sociale samenhang, niet om het ego. Eigen belang is ondergeschikt aan dat van de groep. Door saamhorigheid kunnen we heel veel dingen regelen zonder overheid.

### 4. Bewuste communicatie

Dit houdt in dat je praat over wat je bezig houdt en dat je met elkaar bepaalt wat er moet gebeuren, zonder dat iemand de macht heeft (dus niet: top-down).

Het vraagt een inspanning om de nieuwe samenleving van onderop te organiseren met een andere manier te werken. Het systeem zelf is immers nog niet veranderd en de weerstand is enorm. Mensen haken af om allerlei redenen: 'Het valt allemaal wel mee', 'Ik heb geen tijd meer', 'Ik loop vast in de groep'. Maar er komt alleen een andere samenleving als je dat met elkaar wilt en je zelf actie onderneemt. Met een verandering van perspectief en door stil te staan bij het proces kun je kijken wat de volgende stap is om initiatieven verder te brengen. 'Waarom doen we dit, wat hangt er van mij af en wat is ons leerproces? Geef ik de ander genoeg ruimte?'

## Menswaardig samenwerken

**"Je hebt elkaar nodig. Sociale bewustwording, leren, luisteren en verbinden met andere groepen zijn daarbij sleutelwoorden."**

## Boeken van Harrie Salman



## Aan de slag!

Na de pauze gingen de deelnemers met elkaar het gesprek aan de hand van 4 vragen:

1. Wat is mijn initiatief?
2. Waarom doe ik dit? Vanuit welke persoonlijke waarden?
3. Wat is mijn (grotere) perspectief: hoe zie ik mezelf in de toekomst en hoe het initiatief? Waar wil ik naartoe?
4. Wat is mijn leerproces: wat leer ik hiervan, wat is mijn plek in de groep en hoe kunnen we als groep leren in het samenwerken en het initiatief verder brengen.

## Genoemde initiatieven

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| - helpen in een moestuin             | - een verbindingsgroep starten                         |
| - zaden winnen en delen              | - <a href="#">LoKa055</a> / LoKa Groot Voorst opzetten |
| - kleding en spullen ruilen          | - bijeenkomsten organiseren                            |
| - met Florijn betalen                | - meedoen met society 4.0                              |
| - doen waar je blij van wordt        | - je omgeving wakker maken                             |
| - je eigen schaduwwerk doen          | - lichtmeditaties doen                                 |
| - communiceren uit je hart           | - lesgeven op de vrije school                          |
| - zelfvoorzienend zijn (worden)      | - gelijkgestemden zoeken                               |
| - mensen informeren over gezond eten | - deelnemen aan de Florijn werkgroep                   |

## EN AKTIE!

**Het was een inspirerende avond met mooie verbindende gesprekken. De laatste boodschap van de avond was: NU IS HET TIJD VOOR AKTIE!**

Sluit je aan bij een initiatief dat bij jou past of initieer er zelf een om concreet aan de slag te gaan. De tijd van praten over hoe slecht het is, is voorbij. Het is aan ons om een betere wereld vorm te geven!

Wil jij actief aan de slag in het vormgeven van onze mooiere nieuwe wereld? Of heb je een initiatief waarbij je meer mensen kunt gebruiken? Neem dan contact op met één van de volgende mensen/verbindingsgroepen:

Zutphen: Meld je aan via [nieuwzutphen@proton.me](mailto:nieuwzutphen@proton.me)  
 Lochem: [Basiskring Lochem](#)  
 Voorst: [Voorster Verbinding](#)  
 Brummen: [Bewust Brummen](#)  
 Apeldoorn: [Verbinden in Apeldoorn](#)  
 Deventer: [SDG Deventer](#)  
 Vaassen: [Society 4.0 Noord Veluwe](#)

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [info@voorsterverbinding.nl](mailto:info@voorsterverbinding.nl) toe aan uw adresboek.

